

21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης: Τα περιστεράκια του Α1



Την περασμένη Πέμπτη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, στην τάξη μας ακούσαμε το παραμύθι της Σοφίας Ζαραμπούκα, *Η Ειρήνη του Αριστοφάνη*, σε διασκευή για παιδιά (Εκδόσεις Πατάκης). Κατά τη διάρκεια του παραμυθιού, συζητήσαμε για την ειρήνη και τον πόλεμο και στο τέλος αναρωτηθήκαμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε ειρήνη. Κάθε παιδί έδωσε τη δική του απάντηση. Σκεφτήκαμε έτσι, να ενώσουμε τις απαντήσεις μας φτιάχνοντας ένα κλαδί ελιάς, που αποτελεί και σύμβολο της ειρήνης, γράφοντας σε κάθε φύλλο και από μια ιδέα των παιδιών. Οι μαθητές είπαν:

Όταν έχω ειρήνη μπορώ να...

Να πηγαίνω διακοπές

Να παίζω

Να έχω ένα σπίτι

Να γιορτάσουμε

Να πάμε στο σχολείο

Να περνάμε ωραία

Να πηγαίνουμε στη θάλασσα





Στη συνέχεια, μιλήσαμε για το περιστέρι, το σύμβολο της ειρήνης και αποφασίσαμε να φτιάξουμε το δικό μας περιστεράκι. Το κάθε παιδί έκοψε και χρωμάτισε το δικό του περιστεράκι. Όλοι μαζί είπαμε ΝΑΙ στην Ειρήνη και κάναμε έναν κύκλο για να συναντηθούν τα περιστεράκια μας. Μαζί, ενωμένοι και αγαπημένοι, είμαστε καλύτερα.



Τέλος, τα παιδιά ζωγράφισαν πώς θα ήταν η ειρήνη αν ήταν κοπέλα, παίρνοντας ως ιδέα την κεντρική ηρωίδα του παραμυθιού.

ΑΝ Η ΕΙΡΗΝΗ ΗΤΑΝ ΚΟΠΕΛΑ, ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΣ;

